

What happens after the 60's.

Beste Vliegclub Seppe leden en partners van onze piloten.

Noteer 1 juni aanstaande in je agenda! Dan vieren we namelijk een mijlpaal die ons allen verbindt: het 60-jarig bestaan van onze geliefde Vliegclub Seppe! 🎉
Een bijzonder moment om terug te kijken op al onze avonturen in de lucht, herinneringen op te halen en vooral om samen plezier te hebben. Daarom nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan ons feestelijke jubileum op

zaterdag 1 juni, aanvang 17.30 uur.

Er staat een heerlijke top BBQ voor je klaar, vergezeld van gezellig entertainment en alle gelegenheid om de dansvloer onveilig te maken. Jong of oud, lang of kort, dik of dun, iedereen is welkom!

We geloven dat de echte magie van dit jubileumfeest wordt gevormd door de aanwezigheid van elk van jullie. Partners en kinderen zijn ook van harte welkom.

Om ervoor te zorgen dat iedereen optimaal kan genieten van deze feestelijke avond, vragen we een schappelijke bijdrage van 20 Euro per volwassene. Deze "all inclusive" bijdrage omvat niet alleen het heerlijke eten en drinken, maar ook de onvergetelijke ervaring die we samen zullen beleven. Voor de kinderen is de toegang gratis (natuurlijk alleen voor eigen kinderen 😊).

Laat ons zo spoedig mogelijk weten of je aanwezig wilt zijn, zodat we voldoende tijd hebben om de avond te kunnen voorbereiden. Je kunt je aanmelden via de website (www.vliegclubseppe.nl), maar ook door te reageren op deze e-mail of door contact op te nemen met Peter van de Zande (peterZ@vliegclubseppe.nl of 06.53719766).

Laten we op 1 juni samen toosten op nog eens 60 jaar vol avontuur, vriendschap en passie voor het vliegen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur vliegclub Seppe



PS: zaterdag 4 mei aanstaande: Vergeet ons maandelijkse Happy Hour 16:00-18:00 niet! Kom snel nieuwe vliegcontacten leggen, deel ervaringen onder het genot van een hapje en een drankje. Super gezellig! Zien we jou? (familie ook meer dan welkom).