

KORTRIJK EN SAINT HUBERT

*Zaterdag 28 april heeft de Tourdejour gelukkig doorgang kunnen vinden.
Arnold Stijntjes doet hier verslag van.*



Zaterdag 28 april om ca. 9.30 uur waren de zes vliegers op Seppe en na het indienen van een vliegplan en het tanken gingen de **PH SEP** met Hans Philipse en Harm Berkman, de **PH-VSQ** met Anneke Wiefierink en Raymond Deleu en de **PH-NCD** met Peter Boeijer en Arnold Stijntjes richting Kortrijk. Het weer was niet geweldig, maar ruim voldoende voor een leuke vlucht. Het grote veld van Kortrijk ligt nagenoeg midden in de stad en was voor velen de eerste maal om hier te landen. Volgens afspraak werden we door de plaatselijke vliegclub ontvangen met koffie en appelgebak.

Na enige twijfel of het haalbaar was om het hooggelegen St. Hubert (1847 ft.) te kunnen aanvliegen, bracht een telefoontje met de toren aldaar uitsluitsel dat het wolkendek op 1.500 ft. boven het veld hing. Het werd een leerzame vlucht door het toch wel enigszins lastige luchtruim in zuid België en konden alle drie de kisten een perfecte landing maken op de 23 links. EBSH heeft maar liefst 8 grasbanen! In vier richtingen en alle dubbel.



Per Notam was al aangegeven dat de 23 rechts niet in gebruik was, wat duidelijk zichtbaar was, want een kind kon zien dat de baan pas opnieuw was ingezaaid.

Aardig detail is dat de Havenmeester én de bediening in het restaurant ons graag in het Nederlands te woord stonden.

Na een lunch met de enige echte retourvlucht voorbereid.

Wat zijn die Belgen toch rijk met die glooiend landschap toch veel mooier De afwisseling met de knalgele genoeg en mijn vliegmaat Peter zag andere voorbijkomen.

Aankomst op Seppe rond half vijf gaf gevoel en we gaan op naar de meer deelnemers!

Hopelijk maakt dit begin toch eenieder wakker voor dit leuke clubevenement!



Ardenner ham werd de

Ardennen en wat is zo'n dan ons vlakke landje. koolzaadvelden was een het ene kasteel na het

een geslaagd Tourdejour volgende, liefst met wat

Arnold Stijntjes

